

## Καθώς λιγοστεύει το καλοκαίρι

Όσοι έχουν την τάχη ν' αντιφορέσουν στη λίμνη Κερκίνη και πιο πέρα στο Πετρόπα, αντικρίζουν ένα μελαγχολικό θέαμα: μια - μια οι φωλιές πων πελαργών ερημών.

Το καλοκαίρι είναι για τους περισσότερους, δύσις ζουν στα αστικά κέντρα, περίοδος ραστών. Για δύλιον δύμας, για τους ξεχασμένους. Έλληνες πριν υπαίθρους, για τους ασχολούμενους με τον τουρισμό, είναι περβόδιος έντονης εργασίας. Ραστών για τους μεν, υπεργασία για τους δε. Οι δύο πάντες διαφορετικές δύνεις της ζωής. Οι περισσότεροι δύμας το καλοκαίρι προσπαθούμε να ξαναβρούνται χαμένο χωρό μας, που η τύρη και η τριβή πριν καθημερινότητας μλασάνουν τον υπόλοιπο χρόνο. Λίγο οι μεγάλες μέρες, λίγο οι ζεστές ωάκτες, λίγο η αφθονία των καρπών πριν γης μας μεταμορφώνουν, συνήθως, δύμας για λίγο.

Καθώς το φεγγάρι βασιλεύει προς το ξημερώμα, πολλοί διερωτώνται: τι αξέτει τελικά στη ζωή; Τι απομένει από το φτηνό και δίκρανο καταναλωτισμό; Γιατί είναι πιο ημιαντικά διακόσια ευρώ από ένα γηιβασθεμα στη Σέρρη; Γιατί είναι πιο σημαντική μακρέλα εξουσίας;



Έργο του χαράκτη Αλέκου Σταύρου

τερες ευκαιρίες για περισυλλογή. Πόσοι δύμας θέτουν στους εαυτούς τους το αμελικτο εφρώτημα "που πάψε"; Θα εξακολουθήσουν να μας απασχολούν τα μικρά ή θα καπαπαστούμε και με κάτι πιο σημαντικό; Και πι είναι σημαντικό για τον καθένα. Θα συνεχίσουμε την πορεία του παρελθόντος ή θ' αλλάξουμε ρότα; Καπέχουμε την παρέδρα πριν ζωής ή την έχουμε απολέσει;

Βέβαια, έχοταί ερωτήματα για τους πολλούς που ζουν πν ανασφάλεια του μικρού μεροκάματου, πριν ανεργίας, πριν φτώχειας φαντάζουν αδικαιολόγητες πολυτελείες. Το παγκοσμιοποιημένο περιβιόλον που στοχεύει στο μικρότερο κόστος, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, όπου τίποτε δεν είναι εξασφαλισμένο για αύριο, δίνει λίγα περιθώρια για τετοίους προβληματισμούς. Μητρούμε, δύμας, ν' αντιστούμε στην παγίδα του περισσότερου πλούτου και των ανέσεων, πριν επιφανειακότητας, του φανταχτερού και συχνά κατά βάθος φτηνού. Οι πελαργοί και τα χελιδόνια που φεύγουν, οι μέρες που μικραίνουν, το καλοκαίρι που λιγοστεύει πάρονταν κάτι από την ψυχή μας. Και ίσως, έτσι, να είμαστε πιο ευπυκισμένοι στη μακαριότητα της δύναμης, συμβιβασμένοι με τη πεζή καθημερινότητα και αγνοώντας την ιδεωθέρα του χρόνου που μας έκλεψε από τη ψυχή; Γιατί μερικά λεπτά πηλεθέασης μας απύθμενης ασημαντόπητας αξέκουν περισσότερο από την αγάπη λίγων; Τι απομένει τελικά σ' όσους επιδιώκουν και φυλάσσουν μάτσια και ψευδή; Το καλοκαίρι δίνει περισσό-

ένα ακόμη καλοκαίρι από την (έτσι κι αλιώς σύντομη και μάτσια) ζωή μας.

αν. καθηγητής ΔΠΘ.

Ε. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ