



## άποψη

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ

# Το δόλωμα και οι ψηφοφόροι

**Α**κόμη και ο πιο αδαής περί την αλιεία γνωρίζει καλά τι είναι το δόλωμα, ένα μικρό και ασήμαντο δέλεαρ, για να παγιδευτεί όποιος παρասυρθεί προς αυτό. Καθ' οδόν προς τις εκλογές η κυβέρνηση σπίνει προς τους ψηφοφόρους κάθε είδους δολώματα, που αφορούν λίγους, δεν απαντούν στα κρίσιμα προβλήματα της εποχής και τα περισσότερα από αυτά ελλείψει πόρων δεν θα υλοποιηθούν ποτέ.

Ενώ η χώρα έχει εκρηκτικό δημόσιο χρέος, υψηλά ελλείμματα (που απλώς τθασεύονται), βιομηχανική και αγροτική παραγωγή σε αποδιοργάνωση και υπηρεσίες ελάχιστα ανταγωνιστικές, κατηγορίες ψηφοφόρων βομβαρδίζονται με υποσχέσεις για αύξηση των εισοδημάτων τους. Με ποιους πόρους; Ποιοι θα φορολογηθούν περισσότερο και πόσο; Εξαγγελία παροχών χωρίς τεκμηρίωση από πού θα εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι συνιστά πολιτικό τυχοδιωκτισμό και επιστροφή σε φαύλες μεθόδους του παρελθόντος, που εκμαυλίζουν τους πολίτες. Γιατί δίνονται αυξήσεις στους αξιωματικούς, δικαστές αλλά όχι και στους γιατρούς, στους εκπαιδευτικούς;

Άλλο απατηλό δόλωμα είναι οι παχυλές συντάξεις για όλους. Αποσιωπούν ότι σήμερα στην Ελλάδα αντιστοιχούν για 1 συντάξιούχο μόλις 1,7 εργαζόμενοι, ενώ η ελάχιστη αναλογία σε ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα είναι 1 συντάξιούχος ανά 3 εργαζόμενους. Γιατί αποκρύπτουν ότι είναι αναπόφευκτη τόσο η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και η μείωση κάποιων κατηγοριών υψηλών συντάξεων;

Ισχυρό δόλωμα είναι και οι μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες ο κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι τον βολεύει. Πιθανή επίκληση των δήθεν μεταρρυθμίσεων της περιόδου 2004-2007 στα πανεπιστήμια, στις τράπεζες και στη συμμετοχή ιδιωτών στα δημόσια έργα θα είναι ατυχέστατη. Στα πανεπιστήμια παρά την πολύμηνη αναστάτωση αντιμετωπίστηκαν μόνο δευτερεύοντα ζητήματα και δεν εθίγησαν τα προνόμια βολεμένων καθηγητών και φοιτητών. Στις τράπεζες εκποιήθηκε δημόσια περιουσία για μείωση του δημόσιου χρέους. Στα έργα δε που γίνονται με συμμετοχή ιδιωτών το τελικό συνολικό κόστος για το δημόσιο θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αντίθετα ετεροχρονίζονται διαρκώς οι επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στο σύνολο της παιδείας, στη δημόσια υγεία. Θα απολογηθούν για την καθυστέρηση ή τουλάχιστον θα εξαγγείλουν τι προτίθενται να κάνουν;

Στο αμόκ παροχολογίας και φτηνού λαϊκισμού της ΝΔ το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν πρέπει να μπει σε αντίστοιχους πειρασμούς, αλλά με σοβαρότητα να τεκμηριώσει το ανέφικτο αλλά και αλυσιτελές των περισσότερων υποσχέσεων. Να αντιπαραβάλλει τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, αν μας ενδιαφέρει η νέα γενιά, η περιστολή της ανεργίας, η βελτίωση της παιδείας, της υγείας, της ποιότητας ζωής. Κάποιος πρέπει να θυμίσει στους ψηφοφόρους τι παθαίνουν όσα όντα, ψάρια, πουτίκια και ενίοτε άνθρωποι δελεάζονται από δολώματα.