



άποψη

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ

Ο γόρδιος δεσμός του Σκοπιανού

Ο μαξιμαλισμός στις διεθνείς σχέσεις είναι επικίνδυνος και μπορεί να αποδειχθεί αυτοκαταστροφικός, όταν ο διαπραγματευόμενος δεν γνωρίζει το ελάχιστο επίπεδο συμβιβασμού. Αν μάλιστα η σάσιση διεθνώς μιας χώρας χαρακτηρίζεται από αυτάθεια, παλινωδίες και ανακολουθίες, στο τέλος δεν σε πάρνουν καν στα σοβαρά.

Πώς όμως φθάσαμε στην εξαιρετικά δυσμενή σπρεμερινή κατάσταση; Δεν εξηγήσαμε επαρκώς ότι τα Σκόπια είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης, αλλά σπριχθήκαμε σε επιχειρήματα που βασίζονται κυρίως στην ιστορία. Επιχειρήματα σωστά μεν, αλλά όχι αρκετά για να πείσουν τη διεθνή κοινότητα. Δεν εξηγήσαμε και δεν πείσαμε τη μοναδική υπερδύναμη (της ΗΠΑ) ότι η γεωπολιτική σημασία των Σκοπίων είναι μποδαρινή σε σχέση με την Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση ας μη θεωρείται δεδομένη η σύμπλευση της Ελλάδας, όταν μάλιστα η τελευταία προσβάλλεται σκαιώς. Στηρίζαμε λανθασμένα πολλές προσδοκίες στην οικονομική διπλωματία. Προωθήσαμε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις στο κράτος των Σκοπίων, παραβλέποντας την οικονομική ζημιά που θα υποστούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και την Ελλάδα στο ενδεχόμενο ακραίας αντιπαράθεσης μεταξύ των δυο χωρών. Εθελοτυφλούμε στο ότι τρεις γενιές Σκοπιανών γαλουχκήθηκαν στην ψευδαίσθηση και στην πλάνη, ότι είναι δύνηθεν απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων. Και μια τέτοια ψευδαίσθηση δεν αλλάζει δυστυχώς εύκολα, όταν μάλιστα αποτελεί το μοναδικό συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στους σλαβόφωνους και αλβανόφωνους των Σκοπίων.

Έστω και σήμερα όμως μπορούμε να προσδιορίσουμε το έσχατο επίπεδο συμβιβασμού, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τις εξής εθνικές θέσεις:

1. Η Ελλάδα θα ασκήσει το δικαίωμα της αρχιτεκτονικής (βέτο) στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση. Θυμίζω ότι και οι δύο αυτοί οργανισμοί απαιτούν ομοφωνία για την ένταξη νέων μελών. Το δικαίωμα βέτο μνημονεύεται ρητά στην ενδιάμεση συμφωνία Σκοπίων - Ελλάδας του 1995.

2. Οι πατέρες της Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά επικίνδυνη και τη σκέψη να μην μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία. Διότι αν τα Σκόπια αναγνωρισθούν από τον ΟΗΕ ως «Μακεδονία», θα αρχίσουν να απαιτούν να μετονομασθεί το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, η Επιτροπή Μακεδονικών Σπουδών, το Αεροδρόμιο Μακεδονία, η εφημερίδα Μακεδονία κτλ.

3. Βαθμιαία οικονομική απαγκίστρωση από τα Σκόπια, ώστε αν χρειασθεί να μπορούν να ληφθούν δραστικά μέτρα πίεσης προς τους Σκοπιανούς.

4. Και όλη η υφήλιος να αναγνωρίσει τα Σκόπια, πατέρες της Ελλάδας δεν θα το κάνει ποτέ, όσο προσβάλλεται η εθνική της αξιοπρέπεια.

Ο στρουθοκαμπλισμός δεν ωφέλησε κανένα. Και στην οσφυοκαμψία της ελληνικής διπλωματίας πρέπει επιτέλους να οριοθετηθεί η έσχατη κόκκινη γραμμή συμβιβασμού.