



άποψη

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ

Όταν ενδίδεις συνέχως...

Κυρίαρχο στοιχείο στις διεθνείς σχέσεις μιας χώρας είναι το πόσο σε υπολογίζει κανείς. Για να είναι μια χώρα σεβαστή, δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από ενδοτισμό και διαρκή υποχωρητικότητα, αλλά να ξεκαθαρίζει με αποφασιστικότητα το έσχατο σημείο υποχώρησης που δεν θα ανεχθεί να ξεπεραστεί. Δυστυχώς, η εξωτερική μας πολιτική χαρακτηρίζεται από σύνδρομο φοβίας, ανασφάλειας και συστηματικού ενδοτισμού έναντι πάντων, ιδίως όμως απέναντι στην Τουρκία και την Αμερική.

Έτσι, δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν, πολύ περισσότερο την ελληνική διπλωματία, η δύλωση του αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα περί ύπαρξης τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Επειδή στη διπλωματία τίποτε δεν γίνεται τυχαία, η δύλωση αυτή έχει συγκεκριμένη στόχευση, που ελάχιστη σχέση με τη δύθεν προστασία από την Αμερική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την υφήλιο και ειδικότερα στη Θράκη.

Οι πιο αιμάτηρές συγκρούσεις αυτή τη σπιγγή στο Ιράκ είναι οι εμφύλιες διαμάχες ανάμεσα στους σουνίτες και τους σιίτες. Ο μόνος πρακτικός τρόπος απεγκλωβισμού των Αμερικανών από το Ιράκ είναι η τριχοτόμηση της χώρας (σουνίτες - σιίτες - Κούρδοι) καταρχάς σε αυτόνομες περιοχές και σε ορατό χρόνο σε ανεξάρτητα κράτη. Οποιαδήποτε ιδέα, όμως, περί κουρδικού κράτους εξαγριώνει την Τουρκία. Έτσι, η Αμερική, για να αντισταθμίσει την καταστροφική για τα τουρκικά συμφέροντα προοπτική δημιουργίας κουρδικού κράτους, προσφέρει διάφορα μικρά αντισταθμίσματα στην Άγκυρα. Ένα από αυτά ήταν η αμερικανική δύλωση περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, που είναι αντίθετη με τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία είναι διεθνής και όχι διμερής συνθήκη. Θα είχε διανοθεί κάτι τέτοιο η Αμερική αν ως χώρα είχαμε ξεκαθαρίσει ότι η συνθήκη της Λοζάνης, που αναγνωρίζει μουσουλμανική και όχι τουρκική μειονότητα στη Θράκη, είναι το έσχατο σημείο υποχώρησης του ελληνισμού και οποιαδήποτε σκέψη τροποποίησή της θα δημιουργούσε γενικευμένη αναστάτωση στην περιοχή; Δυστυχώς, δεν το κάναμε, ούτε αξιοποίησαμε τη δύναμη της ελληνοαμερικανικής ομογένειας, γι' αυτό η πίεση ασκείται μονίμως προς την κατεύθυνσή μας.

Τέτοιες μέρες πριν από δύο χρόνια, η Αμερική αναγνώριζε τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ούτε τότε υπολόγισε τις ελληνικές θέσεις. Οι Αμερικανοί δεν είναι ούτε φιλέλληνες ούτε ανθέλληνες. Εξυπρετούν απλώς τα συμφέροντά τους σε βάρος όποιων ενδίδουν και δεν ανθίστανται εγκαίρως.