

Τι είδους σχολείο χρειαζόμαστε;

Γράφει
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ
συν. καθηγητής ΔΠΘ



Το σχολείο αποτελεί τον καθρέφτη μιας κοινωνίας και αντικατοπρύτην τους πραγματικούς στοχούς και τις προτεραιότητες της. Το ερώτημα, ωστόσο, ποιο σχολείο χρειαζόμαστε, σπανιως τίθεται σε πραγματική βάση, διότι κάπι τέτοιο συνεπάγεται ότι η κοινωνία είναι έτοιμη για ρίξεις και ανατροπή κατεστημένων καταστάσεων.

Σποκειώδης λογική επιβάλλει επικεντρό του εκπαιδευτικού συστήματος να είναι ο μαθητής και όχι ο δάσκαλος ή ο καθηγητής. Το εκπαιδευτικό μας ορός συστήματος αρθρώνεται γύρω από πελατειακές σχέσεις με υποτύρευτο το δόλερια δασκάλων και καθηγητών. Πολὺ απλά: Το εκπαιδευτικό μας σύστημα στοχεύει λάθος.

Προηγούμενο για το σχολείο και το δάσκαλο πρέπει να είναι η συνειδητοποίηση τη μοναδικότητας κάθε παιδιού, η ανάδειξη της πρωτοποιητικότητας του και η καλλιέργεια αισθητικάτος αιτιοποιηθότος σε κάθε παιδί για τις δυνατοτήτες του.

Η διαδικασία μετάδοσης της γνώσης δεν μπορεί να είναι το πρώτο ζητούμενο σ' ένα σχολείο, αλλά η ανάδειξη των δεξιοτήτων του κάθε παιδιού.

Η μετάδοση της γνώσης στην χώρα μας γίνεται με μηχα-

νιστικό τρόπο. Λείπει ο προβληματισμός για το πιο είναι σωστό και πιο όχι.

Στο ελληνικό σύστημα αυτοί που μεταδίδουν τη γνώση δεν αρρούνται αυθεντικές και με τη σερά τους δημιουργούν μάθητες - αιθεντικές και όχι μαθητές - ερευνητές.

Ο απομικρός είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του ελληνικού σχολείου: λείπει παντελός το πνεύμα ορατοκοίτης εργασίας και συλλογικής αντιμετώπισης.

Πόσα σχολεία διαμορφώνουν μάθητές με πραγματική αντανακλασία, σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, συνειδοποίηση της παγκοσμιοτήτας του ελληνικού πολιτισμού; Αντίθετα τα περισσότερα Ελληνόπολη έχουν μια εγκα-



νιρκή αντιμετώπιση ως καθολικοί και μοναδικοί διάδοχοι του κλασικού ελληνικού πνεύματος, σε σχέση με τους άλλους λαούς και πολιτισμούς.

Μια κοινωνία πραγματικής ισοπολιτείας και ίσων ευκαρίων πρέπει να παρέχει την ίδια ποιοτική γνώση σ' όλα τα σχολεία ανεξάρτητα από την κοινωνική προέλευση των μαθητών. Τα σχολεία όμως των ταπεινών περιοχών της χώρας μας είναι το ίδιο ποιοτικά όχι τα αικριδιαία ή τα δημόσια σχολεία περιοχών υψηλού εισοδήματος.

Το σχολείο επομένως αντιπαντεί πολίτες. Γι' αυτό και πρέπει να τους διδάσκει, μεταξύ άλλων, και την αξία της κερδονομικής εργασίας, την τέχνη της μαγειρικής, μουσικής, αθλητικής τεχνικής.

Στο πραγματικό σχολείο ο μαθητής εργάζεται κυρίος στο σχολείο και λιγότερο στο σπίτι. Γι' αυτό και τα ολομερά σχολεία πρέπει να γενικευθούν και να παρέχεται στους μάθητές τους το μεταπέδειρο το μεσημέρι.

Ενα τέτοιο σχολείο δεν μπορεί να επικεντρώνεται στην εξεταστική διαδικασία, όπος γίνεται σπίρερι στα ελληνικά σχολεία. Το σχολείο - εξεταστήριο πρέπει να αντικατασταθεί από το σχολείο - εργαστήριο.